

Bokmeldinger

Emerging Churches
En ny måde at være kirke på?

Asger Chr. Højlund

Credo Forlag 2008
103 sider - 120 kroner

Emerging Churches er betegnelsen for et kirkeligt fænomen, som i flere år har bredt sig den vestlige verden. Det er en samlebetegnelse for et netværk af personer og kirker, som er optaget af nogle fælles problemstillinger. Det er en græsrodsbevægelse af små og nye kirker, som spontant og ukoordineret vokser frem som alternativer til de mere etablerede kristne kirkesamfund. Primo oktober udkom en dansk bog om denne kirkelige bevægelse. Bogen hedder Emerging Churches. En ny måde at være kirke på?, er forfattet af professor Asger Chr. Højlund, og er blevet til på baggrund af en række forelæsnings på Menig-

hedsfakultet i Århus. Bogen er opdelt i fem hovedafsnit. Først gives der en indledende præsentation af bevægelsen. Derefter centreres analysen af bevægelsen i tre dele under overskrifterne "Formål og mening: Jesus og Guds rige", "Middel: Kirkens væsen og tjeneste" og "Form: Gudstjenesten". Endelig afsluttes bogen med en opsummering og vurdering.

Højlunds behandling af Emerging Churches tager sit udgangspunkt i bogen Emerging Churches, en bog af engelske Eddie Gibbs og amerikanske Ryan K. Bolger, som udkom i 2006. Gibbs og Bolger bemærker i 90'erne nogle kirkelige rørelser blandt nyplante-

de menigheder. Derfor påbegynder de et større empirisk studium af disse nye menighedsfællesskaber. Efter fem års feltstudier præsenterer de en fremstilling af bevægelsen i bogen *Emerging Churches*. Højlund giver et godt referat af Gibbs og Bolgers bog og kommer også med nogle fine, om end kortfattede vurderinger af forskellige teologiske aspekter af bevægelsen. Højlunds præsentation af bevægelsen er generelt meget let tilgængelig. Bogen vil uden tvivl være nyttig for dem, som kun kender meget lidt til fænomenet *Emerging Churches*. Det er prisværdigt, at Højlund har valgt at arbejde med dette aktuelle emne. Det er fint, at vi kan præsentere noget mere litteratur om denne bevægelse på et af de skandinaviske sprog.

Mine forbehold over for bogen angår to forhold. Det første forbehold af er teknisk karakter. Jeg synes det er ærgerligt, at Højlund ikke har brugt en dag eller to mere på manuskriptet. Der findes desværre mange små fejl, som ville kunne have været undgået ved en mere grundig korrekturlæsning af manuskriptet. Og man finder også eksempler på ufuldstændige sætninger, som ikke giver mening, uanset hvordan de

vendes og drejes. Og så benyttes der et selvopfundet notesystem, som tilmed bruges inkonsekvent. Og en litteraturliste, ville også have været en ønskværdig gestus over for læserne. Det andet behold er af faglig karakter: Jeg undrer mig over, at analysen af bevægelsen bygger på et så beskedent materiale. Lidt tilspidset er Højlunds bog mere en bog om en bog, der beskriver bevægelsen, end en selvstændig præsentation af bevægelsen. Dertil kommer det, at bogen kun i meget ringe grad formår at præsentere det meget komplekse problemunivers, som denne bevægelse repræsenterer. Meget af dette skyldes uden tvivl det faktum, at bogen er udgivet på baggrund af et let redigeret forelæsningsmanuskript. Højlund har ved andre lejligheder vist, hvor velkvalificeret han kan bedrive teologi. Med denne udgivelse synes det dog at være gået lidt for stærkt. Man kunne således ønske sig, at der var brugt mere tid på redigering af manuskriptet. Og man kunne således ønske sig at bogen i højere grad kunne antyde, det meget komplekse problemunivers, som bevægelsen repræsenterer. Det er imidlertid prisværdigt, at vi nu kan præsentere noget mere litteratur om

dette aktuelle kirkelige fænomen på et af de skandinaviske sprog. Bogen er let læst og vil uden tvivl være nyttigt for dem, som ikke kender meget til Emerging Churches.

Jeppe Bach Nikolajsen